

Vriendschap

Vriendschap is zwijgen, niets zeggen
Maar een arm om schouders leggen.

Vriendschap is in iemands leven
Vreugde en verdriet mee beleven

Vriendschap is niets vragen,
Maar gewoon helpen dragen



Vriendschap is gauw even bellen
Om de laatste nieuwtjes te vertellen

Vriendschap is durven tonen
Welke gevoelens er in je wonen

Vriendschap zit in kleine dingen
Die je niet tot wedervriendschap dwingen

Aan een goede vriendschap komt geen einde
Waar ter wereld je ook bent

Vriendschap is een kostbaar kleinood
Dat met je meegaat tot in de dood

En heb je echte vriendschap gevonden
Legt ze een pleister op vele wonden

Daarom is het fijn
Om goede vrienden te zijn.

